

## **Een confronterende werkelijkheid**

“We doen voorbede voor meneer A. Na onderzoeken kreeg hij te horen dat de ernstige ziekte, waarvoor hij enkele jaren geleden behandeld werd, terug is.”

*Niet weer!*

“Heb je het al gehoord van mevrouw B? Ze werd er tussenuit gehaald bij het bevolkingsonderzoek en blijkt borstkanker te hebben. Volgende week begint ze met de behandelingen.”

*Niet nog één!*

‘Diepbedroefd geven wij u kennis dat, na een ernstige ziekte, door is de Heere is weggenomen onze lieve vrouw en moeder.’

*Wat als...?!*

Al die berichten...ze doen iets met je. Enerzijds doen ze lijken alsof er geen gezonde mensen meer rondlopen. Alsof iedereen ziek is. Alsof het niet de vraag is óf je (met) kanker (te maken) krijgt, maar wanneer. Anderzijds vormen ze een steeds terugkerende confrontatie.

Voor die bewuste maandag in september 2022, de dag van de diagnose, schrok ik ook van berichten die gingen over ‘de gevreesde ziekte’. Familieleden, dorpsgenoten en gemeenteleden kregen ermee te maken of overleden zelfs aan de gevolgen. Ieder bericht rondom deze ziekte bracht iets van schrik met zich mee. Met kanker te maken krijgen? Dat moet het meest verschrikkelijke zijn!

Na die bewuste maandag in september 2022 schrik ik nog steeds van berichten die gaan over ‘de gevreesde ziekte’. Toch is het anders. De schrik werd angst. De angst gaat diep. Ineens werd/wordt mijn naam gekoppeld aan de ziekte en koppel(de) ik haast automatisch ook de ziekte aan mijn naam. Ik voel iets van verbinding met hen die nu onderzoeken ondergaan, wachten op uitslagen, een levensveranderende boodschap ontvangen hebben of behandelingen krijgen. Tegelijkertijd voel ik me oneindig machteloos. Lamgeslagen. Angstig. Wat weet ik er eigenlijk van?

Toen ik ziek was, was ik bang om te sterven. Nu ik beter ben, ben ik bang om te leven. O, wat vormen alle berichten die gaan over ‘de gevreesde ziekte’ een confronterende werkelijkheid. Een werkelijkheid die confronteert met het feit dat we buiten het paradijs leven. Een werkelijkheid die vaak niet anders doet dan me laten zuchten.

*Troost allen, die in nood en smart,  
Tot U verheffen 't angstig hart.  
Maak ons in tegenspoeden stil,  
Hoor ons, o God, om Jezus' wil.*