

## Zie de mens!

Ik zag hem niet  
De Heer' die leed  
Als mens ten spot

De mens in mij  
Hoog van gemoed  
Was koning in mijn hart

'Kruis Hem, kruis Hem'  
Vol ongeloof  
Zo sprak mijn leven

Tot Hij verscheen aan mij  
De Heer' die leed  
En sprak  
Hoe vervolg jij Mij?

In vrees riep ik  
'Wie bent U?'  
En Hij sprak  
'Jezus die jij kruist'

Toen zag ik d' mens  
In 't oog van Hem  
Is niets

Zoals Hij stond ten spot  
Is d' mens  
Die ik ben

De rietstaf in Zijn hand  
Mijn kracht  
De mantel om Hem heen  
Mijn waardigheid  
De doorn'nkroon op Zijn Hoofd  
Mijn heerlijkheid

Toen zag 'k op Hem  
De Christus van m'n leven  
En boog me aan Zijn voeten  
Ik smeekte Hem  
Aan d' voet van 't kruis  
Wees mij gena'

't Wonder daalde van Hem af  
Zijn bloed  
Reinigde m'n hart  
Het water stroomde  
Uit Zijn zij  
Vervulde me met Z'n Geest

Boetvaardig zag ik op  
Jezus voor mij gekruist  
Is de getuig'nis van m'n leven  
'k Weet van niets anders meer